

## Het oranje licht van hoop

Laten we de lampen ontsteken,  
Tegen geweld tegen vrouwen  
de tijd van weerbaarheid is een feit  
Ook als dat als ongemakkelijk,  
ongezellig of ongewenst wordt ervaren  
We schuiven niets meer onder het tapijt

Geen metoo laten versloffen, geen pussygrabbers dulden,  
geen vergoelijking meer van 'ach zo zijn mannen'  
dat is namelijk niet waar, dat denken we maar  
geen castingscouches meer, geen Instashame  
Als wij op elkaar letten en elkaar beschermen  
leggen we de veilige, hoopvolle mantel  
der liefde, vol helende troost, over alle machtelozen heen

Zie ons licht - Wij zien jullie  
Hoor ons roepen - Wij horen jullie  
Help ons jullie te helpen, te vinden  
Het is klaar met jullie ellende  
laat ons de wonden verbinden  
en er moeten aangiftes gedaan,  
heel veel aangiftes gedaan  
op het moment dat je je mond opent  
ben je geen slachtoffer meer  
het kleinste woord verandert je bestaan

Wreedheid wint het nooit van de liefde

Tot de laatste vrouw is gered,  
lichten we de wereld dus op in oranje  
als hoopvol baken voor zij die zoeken  
en als waarschuwing aan daders:  
in dit licht staan wij  
massaal zij aan zij  
Zit jij aan vrouwen,  
dan krijg je te maken  
met de gebundelde oerkracht van wij  
een heilige plicht

Laten we dromen van een mooiere wereld  
en vooral met een voor iedereen vanzelfsprekend  
veilig gevoel van vrij  
pas dan doven we dit oranje licht